

'Een zeer aangename verrassing'

● Paterswoldse Meer genoemd als mooiste plek ter wereld

Door Jan Schlimbach

Groningen/Haren Het is natuurlijk maar een waardeoordeel, maar het is niet de minste. De Amerikaanse weblog thecoolhunter.net, met naar eigen zeggen maandelijks een miljoen lezers, noemt het Paterswoldse Meer één van de mooiste plekjes ter wereld. Op de website prijkt een luchtfoto van een bevroren Paterswoldsemeer met schaatsers (ooit gemaakt door hobbyfotograaf Eric Kieboom uit Roden met een camera aan een vlieger) tussen foto's van het Four Seasons Hotel in Bora Bora en de marmergrotten in het Chileense Chico.

Het opinieweekblad HP/De Tijd

heeft al royaal aandacht besteed aan het 'tot nu toe vrij onbekende meer'. Een journalist ontdekte de vermelding van het meer tussen allerlei andere exotische plekjes. "Ik werd vorige week gebeld door een verslaggever. Die wilde me feliciteren", zegt secretaris Klaas Haverdings van het Meerschapp Paterswoldse. "Nou, dat was een aangename verrassing."

De eervolle vermelding noemt Haverdings 'heel aardig, op zijn zachtst gezegd'. Hij is niet bang dat het recreatiegebied ineens overlopen wordt door dagjesmensen. Die belangstelling moet het gebied aankunnen.

► **De nu beroemde foto van het Paterswoldsemeer.**

Foto: Archief/Eric Kieboom

